

‘Verheerlijking van de zondaar’

Romeinen 8: 30 ...en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Verheerlijking: Psalm 8: 4 & 5 (berijmd). Hier is het niet de vraag ‘hoe kunnen wij God verheerlijken’, maar hier staat ‘dat God de mens verheerlijkt’.

*Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!*

*Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden
Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden;
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,
En hem met eer en heerlijkheid gekroond.*

Het laatste onderwerp in de reeks **rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking van de zondaar**.

Rechtvaardiging van de zondaar: vrijspreken van schuld en straf en van God een recht gekregen hebben op het eeuwige leven. Op grond van de verdiensten van Christus Jezus en op geen enkele andere grond. In het leven toegepast door de Heilige geest.

Heiliging van de zondaar: Reiniging van de zondesmet. Allen die Hij roept en allen die Hij rechtvaardigt, die reinigt Hij van de zondesmet. Het is de gereed-making voor het eeuwige leven, want in het Koninkrijk van God kan niemand met zondesmet binnen. Toewijding van je leven aan de Heere God. In Openbaring 2&3 staat zeven keer ‘wie overwint’. Er moet gestreden worden tegen de zonde. De inzet van jezelf **in de kracht van de Heilige Geest**. Zonder rechtvaardiging zijn de goede werken geen heiliging van het leven, maar alleen werk heiligheid.

Verheerlijking van de zondaar: Terugbrengen van de zondaar in de oorspronkelijke heerlijke liefdesbetrekking met God de Vader. De eer geven om weer “kind van God” te zijn.

Hij is gekomen om de mens terug tot heerlijkheid te brengen. Tot de oorspronkelijke heerlijkheid, tot Gods heerlijkheid. **Verheerlijking wil zeggen: “Eer en heerlijkheid schenken, geven, verschaffen, toekennen”.**

Romeinen 8: 23 - 25 In hoop zijn wij zalig geworden en we verwachten met volharding.

Romeinen 8: 29' *Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.'*

Er staat niet die zal Hij ook verheerlijken, maar die **heeft** Hij ook verheerlijkt. Bij God is dat al helemaal klaar. Wie tot geloof komt in Christus, die is daarin al verheerlijkt. Het komen in die heerlijkheid is niet pas bij het sterven, maar met de rechtvaardiging.

Waar begint die verheerlijking?

- door God uitverkozen om het woord te horen
- door de Heilige Geest bewerkt om Jezus te gaan zoeken
- door Jezus omhelst en schoongewassen van alle zonden
- geroepen om met Hem te leven
- verkoren, gekozen om Zijn naam groot te maken
- in echte vrijheid, verlost van de zonde slavernij, te mogen leven
- wel zuchten en hijgen in onszelf, maar met een stralende toekomst

Verheerlijking: de Heere houdt je vast, dan kun je niet vallen.

2 Petrus 1: 3 *Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontolucht bent.*

Deel krijgen aan de Goddelijke natuur! Waardoor straalt en schittert de heerlijkheid van God? Doordat Hij de zondaar uit de blubber opraapt. Hij raapt ze op en geeft ze een leven achter de Heere Jezus aan.

Wartoe had God de mens geschapen? Wat was Zijn bedoeling? De schepping maakte God groot, maar Hij kon er niet mee spreken. God wilde conversatie met de schepping en daarom schiep Hij de mens. God leefde in gemeenschap met de mens. Dat was de heerlijkheid van de mens in het paradijs. Niet het altijd vrucht hebben en niks hoeven doen. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. De mens is geschapen om in heerlijkheid met God te leven. Een dagelijks verkeer tussen Adam/Eva en God, tot in eeuwigheid. Dat was het doel van de mens!

Wat is Gods bedoeling met heel de prediking van het evangelie? Om die mens weer terug te brengen, opdat de mens deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur. Vaak uitgedrukt in de kerkdienst met de uitdrukking 'O Zoon maak ons Uw beeld gelijk'. De Zoon (Jezus) is ook God. Dat is de bedoeling van God met de rechtvaardiging, heiliging en de uiteindelijke verheerlijking. Dat de mens weer opnieuw is zoals bij de schepping en God looft tot in eeuwigheid. **Niet voor een paar weken, maar tot in eeuwigheid!**

De heerlijkheid in dit leven:

Johannes 1: 12 *Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven*

1 Johannes 3: 2 *Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.*

Dat we gelijk zullen zijn aan Jezus, het staat in de Bijbel. Naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen en nu teruggebracht langs de weg van rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Verheerlijking hier op aarde is het zijn van een kind van God onder Zijn

dagelijkse bescherming leven. Ook al lijkt het in je leven soms helemaal fout te gaan, dan nog mag je weten dat God voor je zorgt.

Romeinen 8: 18 *Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de **vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.**22 **Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.***

Als we het woord **barensnood** horen dan denken we aan iets afschuwelijks. Deze tekst spreekt over barensnood, de nood van het baren van een kind, maar daar is licht aan het einde, want als de moeder het kind in de handen heeft dan is ze alle pijn vergeten. Dan kan er in het leven nog zoveel noden, zorgen en pijn zijn. Maar als je een kind van God bent, is daar aan het eind het eeuwige leven.

1 Thessalonicenzen 4: 17 *Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. **En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.***

Dat is de vreugde in alle verdriet: Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen, Hij is opgestaan. Straks zullen al Gods kinderen ook opstaan uit de dood en voor eeuwig leven in een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam. Alle tranen worden afgewist. Dat is de heerlijkheid na dit leven. Sterven wordt erven! Een kind van God zijn voor eeuwig. Dan hoeven we nooit meer bij Hem vandaan. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde komt de heerlijkheid volledig tot stand. Daar zal de nieuwe mens staan en vol heerlijkheid stralen.

Openbaring 21: 1 *En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: **Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.**4 **En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.** Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.5 En Hij Die op de troon zit, zei: **Zie, Ik maak alle dingen nieuw.** En Hij zei tegen mij: **Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.***

Daarom hoeven zij, die tot het waarachtig geloof in Jezus gekomen zijn, geen angst te hebben voor de dood. Het is maar voor even dat ons lichaam in het graf ligt. Wij gaan naar Christus bij het sterven en zullen bij Hem zijn totdat de dag aanbreekt waarop blijken zal, dat Hij zelfs ons lichaam onberispelijk bewaard heeft. Hij is de Heere die ons uiteindelijk helemaal opneemt, naar geest, ziel en lichaam, in Zijn heerlijkheid. Om eeuwig Hem te verheerlijken. **Eeuwige heerlijkheid.**

Maar als je de Heere Jezus nog niet kent, heb je niks. Maar als je Hem wel hebt, dan heb je alles! In dit leven met alle moeiten en zorgen erbij en na dit leven met alleen maar blijdschap en eeuwige heerlijkheid.