

‘Leven met de Heere is leven met echte toekomst’

Introductie op de vier avonden onder het thema leven met de Heere.

Er was eens... Maar het gebeurt veel vaker hoor! Er was een schat- en schatrijke mevrouw. Had geen man gehad. Had geen kinderen. Had alleen een paar neefjes. Tante werd een beetje gebrekkig. Tante had hulp nodig. Een paar van de neefjes liepen zich de benen van onder hun gat... En toen tante stierf hadden ze de grote teleurstelling van hun leven... ?? De erfenis was in haar geheel overgemaakt naar de dierenbescherming.... Snap je? Daar hadden ze zich nou zo voor uitgesloofd en ze vinggen niets!

Hoeveel mensen zijn er wel niet op de wereld, die van alles doen en laten om straks in de hemel te komen? Om vervolgens een verschrikkelijke ontdekking te doen. Dat de Heere Jezus zegt: ‘Ik ken u niet’.

Galaten 2: 15 -16 *“Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.”*

‘Leven met de Heere is leven met toekomst’ maar ook ‘Leven uit en door genade’. Genade alleen. Genade is: ik heb er geen recht op, ik krijg het onverdiend.

Leven met de Heere is iets heel anders dan...

- is een keer naar de kerk gaan.
- haarfijn weten hoe alles in elkaar steekt.
- drie keer per dag in de Bijbel lezen.
- een keer hard een mooi lied zingen.
- Halleluja roepen.

Leven met de Heere is ‘**omgang hebben met God**’. Dat is iets anders dan elkaar gedag zeggen of is met elkaar koffie drinken. Omgang hebben is iets als tussen man en vrouw die kennen, weten alles van- en zeggen alles tegen elkaar, maar luisteren ook naar elkaar. Het is altijd met elkaar optrekken.

In psalm 25 zingen we ‘*Gods verborgen omgang vinden, zielen waar Zijn vrees in woont*’

De vrees des Heeren is niet angst voor God, maar **ontzag, eerbied en liefde**.

Onberijmd Psalm 25: 14 *‘vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen’* Een vertrouwelijke en bijzondere omgang tussen God en Zijn kinderen. De mens in een herstelde betrekking met God. Hoe is het met jouw omgang met de HEERE?

Omgang met God is wandelen met God. Henoach en Noach wandelden met God.

- **Als geloofsuiting:** in Psalm 116: 9 *‘Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de*

landen der levenden' Heb je jezelf dat al is voorgenomen? Wil je zo leven? Niet alleen als je naar de kerk gaat, **maar altijd!**

- Als opdracht om naar te leven: 1 Johannes 2:6 *'Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.'* Onderzoek de Bijbel: hoe wandelde de Heere Jezus, hoe ging Hij om met Zijn vader, hoe was Zijn verhouding tot de Vader (als mens Jezus).

Berijmd psalm 25. Vers 2 is een gebed, vers 3 is een pleiten op het Vaderlijk mededogen en vers 4 is een beloften, de goedheid van de Heere kent geen grenzen.

Dhr. J.W.N. (Jan) van Dooijeweert

N.a.v. 'Leven met de Heere is leven met echte toekomst'

www.bijbelopen.nl